

Calum's Road

Donald Shaw

Chords: D F#m G Bm G D Em A

Calum's road

Chords: D F#m G Bm G D Asus D

Chords: G Em A D G Bm Em F#m

Chords: G Bm F#m D G Bm Asus D

We hoorden deze tune voor de eerste keer tijdens een sessie in de pub Uisge Beatha in Glasgow. Daar werd hij gespeeld door een jonge vrouw op een cello. Zij schreef voor ons de naam op een bierviltje. Twee jaar later, bij het opruimen van zijn werkkamer, vond Paul het bierviltje weer.



De tune gaat over Calum MacLeod, een boer die leefde op het eiland Raasay in het noordwesten van Schotland. Op zijn herhaardelijk verzoek aan de lokale overheid om een weg aan te leggen naar zijn gronden, zodat hij er met de auto

naar toe kon, werd niet ingegaan. Tussen 1965 en 1975 heeft hij daarom de weg (2,5 km) zelf maar aangelegd, met de hand! Dat kostte hem dus 10 jaar. Toen was de weg klaar voor de asfaltlaag. In 1982 pas adopteerde de overheid de weg en bracht de asfaltlaag aan. Calum MacLeod heeft dat echter niet meer meegemaakt. Hij stierf in 1977.

De weg ligt tussen Brochel en Arnish. Ten zuiden van Brochel heet Calum nooit gtereden. Hij had geen rijbewijs...

De tune is geschreven door Donald Shaw, accordeonist van de Schotse groep Capercaillie en voor het eerst uitgebracht op hun album "The blood is strong" in 1987.

Roger Hutchinson heeft er een boek over geschreven dat in 2007 is uitgekomen.

Memories of father Angus Macdonnell

Mike MacDougall

$\text{♩} = 120$

father
angus
macdonnell

C G Am G

C D G Em G D

C G C G C G

C G Am G C D G Em

G D C G C G

Mike MacDougall was een visser/ fiddleplayer (fiddelspeler?)/ componist die woonde op Cape Breton Island, Nova Scotia, in de buurt van Newfoundland.

Cape Breton heeft een eigen stijl van fiddle muziek gehouden en deze stijl is naar Noord Amerika gebracht door schotse immigranten tijdens de Highland Clearances in de 18^e en 19^e eeuw. De Schotten van Cape Breton Island waren voornamelijk afkomstig uit de Schotse Highlands en de Outer Hebriden. De Schotse fiddlemuziek heeft sinds die tijd een respectabele ontwikkeling doorgemaakt. Op Cape Breton Island is de originele manier van spelen nog het best bewaard gebleven.

Father Angus MacDonnell was in Schotland de geestelijk leider van de Glengarry Fencibles, het eerste rooms-katholieke regiment in het britse leger sinds de Reformatie.

Hij kreeg toestemming om met het regiment naar Canada te emigreren in 1803. In heel Noord Canada waren er toen slechts twee rooms-katholieke geestelijken. Hij bouwde de eerste katholieke kerk in Ontario en in 1812 ging hij met de Glengarry Fencibles de oorlog in tegen de Verenigde Staten.

Daarna werd hij benoemd tot bisschop en bouwde meer dan vijfendertig kerken en kapellen. Hij heeft nooit enig onderscheid gemaakt tussen katholieken en protestanten. Hij wordt algemeen gezien als de vader van de katholieke kerk in Canada.